



Nieuwsbrief van de Heemkring Ter Ham vzw september 2019



Komende activiteiten

Klompen...van dagelijks schoeisel tot immaterieel erfgoed

Vrijdag 13 september 2019 om 19u30 - De Camme – Perk

De klompenmakerij was eertijds een belangrijke bedrijfstak in Vlaanderen. Haast ieder dorp had één of meerdere klompenmakers. Molenaars en boeren droegen klompen. Ook vissers en heel wat ambachtslui zoals slaggers en smeden droegen klompen. Of blokken zoals we het hier in Brabant zeggen. Belangrijke centra van de klompennijverheid waren de Kempen, vooral in Laakdal, en het Waasland.



*Blokmakersfamilie Vanderhulst – Vandevenne,
samen met arbeiders uit hun bedrijf (1946).*

In een eerste deel brengt **Luc Verachtert**, gespecialiseerd in oude ambachten en auteur van het boek over het klompenambacht in de Kempen, ons het verhaal over de klompen, over de bloeiperiode van de klompennijverheid en over de neergang ervan, hoe ze gemaakt werden ambachtelijk en machinaal.

In een tweede deel vertelt **Daan Vanderhulst** uit Melsbroek en zoon van één van de laatste blokmakers van onze streek, over het resultaat van zijn opzoekingen naar de blokmakers van Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel in de 19^e en 20^e eeuw.

Noteer nu al de activiteiten van de heemkring tot einde december

Vrijdag 25 oktober om 19u30 in de Camme te Perk

De Haachtsesteenweg: het ontstaan, de evolutie en de betekenis ervan voor de streek sinds zijn ontstaan.

Sprekers: **Jean-Paul Dierickx** en **Etjen Dewinter**, beiden heemkring Ter Ham.

Een reis door de tijd op de Haachtsesteenweg, van Brussel tot Haacht.

De geschiedenis en de evolutie van deze steenweg maar vooral anekdotes en verhalen van de gewone man en vrouw door de jaren heen.



Vrijdag 13 december om 19u30 in de Camme te Perk

Lezing over de Duivelsuitdrijvingen

Spreker: Paul Degraeve, voormalig voorzitter heemkring Ter Ham

“Van den duivel bezeten”

Over duivelbezwinging in het algemeen en over Pater Jan in het bijzonder.



Tijdens het eerste deel van de lezing gaan wij dieper in op het fenomeen “van de duivel bezeten zijn” en hoe de katholieke kerk dit decennia lang heeft aangepakt. Hoe staat de kerk momenteel tegenover bezetenheid? Wat is de huidige praktijk in deze?

In het tweede deel brengen wij een aantal voorbeelden van duivelbezetenheid in onze regio. Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op de figuur van de Humelgemse pastoor pater Jan, een gerenommeerd duiveluitdrijver.

Het geheel wordt uitvoerig gedocumenteerd aan de hand van foto's en geluidsfragmenten.



Op zaterdag 16 november 2019 om 14u brengen wij een bezoek aan het



AFRICA
museum

Leuvense steenweg 13, 3080 Tervuren
Inschrijven verplicht: 30 personen max.

Het huidige museum dankt zijn ontstaan aan een tijdelijke tentoonstelling die in 1897 haar deuren opende als koloniaal luik van de Wereldtentoonstelling in Brussel. De drijvende kracht achter dit initiatief was koning Leopold II.

Het museum is een kenniscentrum over Afrika in een historische en hedendaagse globale context, met een focus op Midden-Afrika. Het toont unieke collecties. Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.

Na de Congolese onafhankelijkheid werd het museum **Koninklijk Museum voor Midden-Afrika**. Het sloot zijn deuren op 1-12-2013 en werd vernieuwd geopend in 2018 met de naam **“AfricaMuseum”**. De grootste uitdaging in het renovatieproject bestond erin een beeld te schetsen van het hedendaagse, ontvoogde Afrika in een museumgebouw met een koloniaal verleden.

We worden er ondergedompeld in het verleden en het heden van de Centraal-Afrikaanse cultuur door plaatselijke gidsen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk : er is plaats voor 30 personen.

We spreken af aan de kerk in Steenokkerzeel om 13u en er is de mogelijkheid om mee te rijden indien je geen vervoer hebt of zelf niet graag rijdt.

Zelf rijden kan ook en dan ben je om 14u aan de ingang van het Museum.

Bijdrage: € 20 en daarvoor krijg je : je ingangsticket, rondleiding met gids en een drankje achteraf !

Bij de inschrijving dien je te vermelden:

Volledige naam.....

Aantal personen: 65+..... of jonger

Bezit Museumpasja..... of neen

Je kan het bedrag overschrijven op volgende **nieuwe rekening**:

HEEMKRING TER HAM

BE13 1030 6127 2039

N

IEUWS VAN HEEMKUNDE

VLAAMS-BRABANT **SEPT 2019**



WIJ ONTVINGEN VAN DE HEEMKRING VAN OUD-HEVERLEE ONDERSTAANDE UITNODIGING. WIJ DELEN DEZE INFO GRAAG MET ONZE BRABANTSE KRINGEN GEZIEN HET HIER GAAT OM EEN LAATSTE KANS OM DIT VOORMALIGE KLOOSTER TE BEZOEKEN. IN SEPTEMBER SLUIT HET KUNSTCENTRUM PRO ARTE CHRISTIANA ZIJN DEUREN. IN 2021 KOMT HET GEHEEL IN HANDEN VAN EEN PROJECTONTWIKKELAAR DIE HET GEHEEL HEEFT OPGEKOCHT.

zondag 8 september 2019

OPEN MONUMENTENDAG

**GELEID BEZOEK AAN VOORMALIG KLOOSTER VAN DE FRANCISCANEN
EN HET KUNSTCENTRUM PRO ARTE CHRISTIANA IN VAALBEEK.**

Het voormalige klooster, de kerk van de Franciscanen en het kunstcentrum Pro Arte Christiana in Vaalbeek zijn een LAATSTE MAAL te bezoeken op de Open Monumentendag van 8 september 2019.

Open van 10 tot 18 uur

Geleide bezoeken met toelichting door de vroegere bewoners over het leven van de Franciscanen, de kerk en de kloostergebouwen om 11u, 14, 15, 16 en 17 uur. Elk bezoek wordt afgesloten in de kerk met muziek van Bach e.a., uitgevoerd door Bob Van Laer (orgel) of door het kwartet Koen Vlaeyen (orgel), Karoline Biesemans, (viool), Christine Lejeune (viola da gamba) en Lieve Timmermans (zang).



N

IEUWS VAN HEEMKUNDE

VLAAMS-BRABANT **SEPT 2019**



Fototentoonstelling over de geschiedenis 1950-2013

In Pro Arte Christiana is Pater Rik Van Schil aanwezig om toelichting te geven.

Mogelijkheid tot bezoek aan het kerkhof.

Een initiatief van de gemeente Oud-Heverlee met de medewerking en praktische realisatie door de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee en met de ondersteuning van de gemeenschap van de Franciscanen en La Foresta.



Hobbyclub Teniers

Daguitstap zaterdag 7 september 2019

Smaakvolle najaars reis in herfstkleuren, we gaan op gastronomische ontdekkingsreis.
We vertrekken om 8u00 aan de kerk van Perk.

Om 10u00 bezoek aan de **Saffraan Kwekerij** in Wasseignes. Een boeiend bezoek aan de grootste Saffraan kwekerij van België. Saffraan is één van de duurste en meest waardevolle specerijen. U komt alles te weten over zijn heilzame eigenschappen en het gebruik ervan in de keuken.

We rijden daarna naar Achêne-Ciney waar we om 12u00 gaan middagmalen.

Op het menu staat:

- Ardense paté, geserveerd met een peertje gevuld met uien konfijt
- Een stukje varkensvlees klaar gemaakt met “La bisterieuse” een blond streekbier, en sausje van mosterd op oude wijze met honing en aardappelgratin.
- Appeltaart met een coulis van speculaas en praliné sorbet.
- Dranken zijn niet inbegrepen, voor eigen rekening!!!

Dit brengt ons naadloos naar ons volgende bezoek voorzien om 14u00. We krijgen een uiteenzetting in de **mosterdfabriek Bister “L’Impériale”**. Hier maken we kennis met de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie van mosterd, pickles en fijne groentjes op azijs. Proeven van de producten doen we natuurlijk ook.

De dag eindigen we rond 16u00 met een bezoek aan de **abdij van Maredsous** waar een gids vertelt over de geschiedenis en de architectuur van deze benedictijnerabdij. Als afsluiter gebruiken we hier nog een boterhammetje met abdijskaas en met Ardense ham. Ook hier zijn de dranken niet inbegrepen, voor eigen rekening!!

Onze thuis komst is voorzien rond 18u30 in Perk.

Dit alles wordt jullie aangeboden voor de prijs van **65€** per persoon.

In de prijs is inbegrepen: Autocar, bezoeken, gidsen en maaltijden.

Wat niet inbegrepen is zijn de dranken!!

Inschrijven kan vanaf nu **tot 25 augustus** op de clubrekening: **BE85 4379 1072 0106** met melding: Dagreis + naam + aantal personen.

Niet twifelen gewoon meegaan, iedereen is welkom!!!

Lid worden van onze Heemkring

Jaarabonnement: 20 euro als lid
25 euro als steunend lid
50 euro als erelid

te storten op het rekeningnummer van
de Heemkring Ter Ham vzw
Tervuursesteenweg 173 - 1820 Steenokkerzeel (Perk)
IBAN: BE13 1030 6127 2039

**Wil u meer weten over een bepaald item van
onze lokale of regionale geschiedenis?**

**Bent u uw stamboom aan het opstellen en had u graag
iets opgezocht over uw voorouders?**

**Voor afspraken contact opnemen met Pieter Peeters
e-mail: pieterpeeters.peeters@gmail.com**

Tel: 0495 21 93 00

**U bent van harte welkom in ons lokaal De Camme
Tervuursesteenweg 173 1820 Perk
waar ons archief te uwer beschikking staat.**

Heemkring Ter Ham vzw

Secretariaat: Felix Goossens

Aarschotsebaan 49 - 1910 Kampenhout

Tel: 0478-21-75-12

feligoo@telenet.be

Verantwoordelijke uitgever: Guy Berckmans

Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt

Tel: 0479-35 09 49

Mail: terham@heemkringsteenokkerzeel.be

Website: www.heemkringsteenokkerzeel.be

Dank voor de culturele ondersteuning



GDW SECURITY nv

Haachtsesteenweg 56
1831 Diegem
+32 2 720 99 90
info@gdwsecurity.be
www.gdwsecurity.be



IMMO VERVLOET

Tervuursesteenweg 148 - 1820 Perk
Hendrik I lei 22 - 1800 Vilvoorde
+32 2 751 94 60
vilvoorde@immovervloet.be

**Zakenkantoor
Raes-Vermeiren
bvba**

KANTOOR RAES-VERMEIREN bvba

Torrekenstraat 14
1820 Steenokkerzeel
+32 2 757 63 57
steenokkerzeel@crelan.be



BMW TANGHE nv

Haachtsesteenweg 228
1820 Melsbroek
+32 2 751 84 97
www.tanghe.bmw.be



EETCAFÉ "DE 4 VATEN"

Tervuursesteenweg 132
1820 Perk
+32 2 311 89 98
johan@vanno.be