



# Nieuwsbrief van de Heemkring Ter Ham vzw Maaart 2019



## Komende activiteiten

### De Tempeliers (1118-1310)

**Voordracht op 29 maart 2019 om 19.30 uur  
De Camme aan de Tervuursesteenweg 173 te Perk.**

De Tempelorde is de oudste ridderorde, met wortels die teruggaan tot kort na de verovering van Jeruzalem door de kruisvaarders in 1099. Om de toevloed van pelgrims in goede banen te leiden, werden kanunniken in het Heilig Graf geïnstalleerd. Zij bekommerden zich om de zielenzorg van deze kruisvaarders, terwijl de al bestaande orde van het Hospitaal van Sint Jan, de medische verzorging van de pelgrims voor haar rekening nam.

Naast deze religieuze en caritatieve poten, ontstond er geleidelijk aan ook een militaire tak, die zich in 1118 zou losscheuren.

De tempelorde was geboren. Deze ridders, Tempeliers in de volksmond legden een drievoudige gelofte af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid en leefden volgens een regel, die tijdens het concilie van Troyes (Frankrijk) zou aangepast worden naar de noden en de behoeften van het front in het Midden-Oosten.

De abt van Clairvaux zette zijn schouders onder het project, dat snel en veel bijval kreeg aan beide zijden van de Middellandse Zee. De steun van de adel in vooral Vlaanderen en Frankrijk is opmerkelijk en verklaart waarom de orde er zo snel kon groeien. Vanaf de tweede kruistocht in 1147, speelden de tempelridders echt mee op het slagveld in het Heilig Land. Het aantal bezittingen in het Westen groeide exponentieel.

De tempeliers waren enkel verantwoording verschuldigd aan de Paus en acteerden in het Heilig Land als soevereine vorsten. Vanaf de XIIIe eeuw, waren militaire campagnes zonder de Tempeliers of Hospitaalridders volstrekt onmogelijk geworden. Dit in schril contrast tot het Westen, waar de Tempelridders zich steeds vaker als leenmannen moesten schikken naar de wil van de lokale vorsten, met inbegrip van het leveren van troepen bij oorlog.

In 1291, na de val van Akko, werden de laatste Tempeliersburchten ontruimd en trok de orde zich terug in Cyprus. In tegenstelling tot de Hospitaalridders en de Duitse Orde, waren de Tempeliers er niet in geslaagd een eigen staatje uit te bouwen. Toen de laatste meester, Jacques de Molay, in 1307 in Frankrijk aankwam, greep de Franse koning Filips IV de Schone zijn kans. Hij liet alle ordeleden in zijn rijk arresteren op beschuldiging van ketterij.





## Felix Goossens

Geboren op 21 april 1955 te Leuven. Na de studies Rechten en Oude Geschiedenis aan de KU Leuven, lid van Heemkring Campenholt, Hagok, de Hertogelijke Kring Aarschot en secretaris van de Heemkring Ter Ham Steenokkerzeel vzw. De verplichte opruiststelling (gezondheidsredenen) op professioneel vlak zorgde ervoor dat de heemkundige passie meer dan ooit terug oplaait, wat zich ten volle uit in heemkundige studies, boekuitgaven, lezingen en voordrachten.

## De Teutoonse Ridderorde achterna op 13 april 2019

In navolging van de lezing van 29 maart jongleden over de Tempeliers, treden we op zaterdag 13 april letterlijk in de voersporen van andere edele ridder-broeders, de Duitse (Teutoonse) Ridderorde. We beginnen ons bezoek op het domein van Alden Biesen, dat tot het eind van de 18<sup>de</sup> eeuw het belangrijkste kasteel was van de Duitse Orde. Het woord 'Duitse' ridderorde klinkt vreemd maar u mag niet vergeten dat het prinsbisdom Luik, waartoe de huidige provincie hoorde, toen een deel was van het Duitse Rijk. Misschien een beetje ingewikkeld maar dit prachtige decor is zeker interessant om een stukje onbekende vaderlandse geschiedenis te ontdekken.



De gidsen van Alden Biesen weten het fijne ervan en zijn bereid ons dat te vertellen.

In de voormiddag laten we ons leiden door de gidsen in de 'heerlijke' residentie van de Duitse Ridderorde. We bezoeken de kerk, de binnenpleinen, de appartementen van de landcommandeur, de gerestaureerde 'Blauwe Salon' en kan je genieten van de Franse tuin. In het kasteel zijn er geregeld tentoonstellingen en we sluiten onze voormiddag af met een natje en een droogje in het historische Gasthuis waar een warme maaltijd op ons wacht. Op het menu staat stoofvlees of kippenpastei met frietjes of brood. Op aanvraag is een vegetarisch/glutenvrij alternatief mogelijk.

Na de middag schepen we in voor een drie uur durende rondrit met de bus doorheen Haspengouw op zoek naar de kastelen en andere bezittingen van de Duitse Orde. Zo ontdekken we onder andere een monumentale vierkanthoeve in Bommershoven, de barokke pelgrimskapel van Helshoven en de gerestaureerde commanderij van Ordingen. We passeren Tongeren en Borgloon, de hoofdstad van het Land van Loon. Na deze boeiende uitstap pauzeren we voor koffie en een stuk lekkere Limburgse vlaai met een Haspengouws landschap als een filmdecor.

De bus die ons naar Alden Biesen zal brengen zal klaar staan aan het gemeentehuis van Steenokkerzeel om 8.00 uur stipt. De reis duurt ongeveer 1 uurtje, zodat we rond de klok van 10 uur onze gegidste rondgang op het domein kunnen aanvatten. Rond 12.30 uur worden we dan verwacht aan tafel voor een warme maaltijd om dan rond 13.30 uur in te stappen in de bus voor een 3 uur durende rondrit. Na de rondrit wacht onze nog rond de klok van 17 uur een heerlijke Limburgse vlaai en koffie. Huiswaarts rond 17.30 à 17.45 uur. Aankomst in Steenokkerzeel rond 19 uur.

Gans de dag vertoeven bij de Duitse Ridderorde kost 45 euro per persoon. Daarin is begrepen de busreis heen en terug, de 3 uur durende rondrit met de bus, de gidsen, de warme maaltijd met één consumptie en de Limburgse vlaai met koffie.

## **De Teutoonse Ridderorde achterna op 13 april 2019**

**Inschrijven kan tot uiterlijk 30 maart 2019 bij voorzitter Guy Berckmans**

Tel: 0479-35 09 49 of via e-mail: [guy.berckmans@skynet.be](mailto:guy.berckmans@skynet.be).

Betalen dien je te doen via de rekening van de Heemkring Ter Ham, BE21 8845 0420 0303, met vermelding 'Duitse Orde'. Inschrijven is wel noodzakelijk om de maaltijden evenals de keuze voor stoofvlees of kip of vegetarisch te laten weten zodat de maaltijden kunnen op voorhand kunnen besteld worden.

## **Lid worden van onze Heemkring**

**Jaarabonnement:** 15 euro als lid  
25 euro als steunend lid  
50 euro als erelid

te storten op het rekeningnummer van de Heemkring Ter Ham vzw  
Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt  
IBAN: BE21 8845 0420 0303 - BIC: BBRUBEBB

### **Wil u meer weten over een bepaald item van onze lokale of regionale geschiedenis?**

**Bent u uw stamboom aan het opstellen en had u graag  
iets opgezocht over uw voorouders?**

**Voor afspraken contact opnemen met Pieter Peeters  
e-mail: [pieterpeeters.peeters@gmail.com](mailto:pieterpeeters.peeters@gmail.com)**

**Tel: 0495 21 93 00**

**U bent van harte welkom in ons lokaal De Camme  
Tervuursesteenweg 173 1820 Perk  
waar ons archief te uwer beschikking staat.**

### **Heemkring Ter Ham vzw**

**Secretariaat: Felix Goossens**

**Aarschotsebaan 49 - 1910 Kampenhout**

**Tel: 0478-21-75-12**

**[feligoo@telenet.be](mailto:feligoo@telenet.be)**

**Verantwoordelijke uitgever: Guy Berckmans**

**Tervuursesteenweg 772 (bus 1.01) - 1982 Elewijt**

**Tel: 0479-35 09 49**

**Redactie nieuwsbrief: Jean-Paul Dierickx**

**Machelsesteenweg 17 - 1820 Melsbroek**

**Tel: 0496-10 14 98**

**Mail: [terham@heemkringsteenokkerzeel.be](mailto:terham@heemkringsteenokkerzeel.be)**

**Website: [www.heemkringsteenokkerzeel.be](http://www.heemkringsteenokkerzeel.be)**



## Een nieuw boek over ons dorp:

### “OM HEN NOOIT TE VERGETEN”

Gesneuvelden, soldaten, burgerlijke slachtoffers en weggevoerden uit Melsbroek, Perk en Steenokkerzeel tijdens Wereldoorlog I.

Het is een lijvig werk van 728 bladzijden, deels in kleur, met harde koft en veel onuitgegeven foto's die ons door de families van de betrokkenen ter beschikking werden gesteld.

Het boek geeft antwoord op volgende vragen:

- Wie zijn de personen wiens namen op onze monumenten staan?
- Wie vertrok als soldaat uit ons dorp naar de oorlog en kwam levend terug?
- Wat waren de omstandigheden van het overlijden van meerdere burgers?
- Wie werd verplicht door de Duitsers om zware arbeid te gaan doen in Duitsland of Frankrijk?

Het boek is het resultaat van vijf jaar opzoekingswerk door de vijfkoppige “Werkgroep WO I” van de Heemkring Ter Ham. Meerdere dorpsgenoten hielpen bij het nalezen van de teksten en het maken of bewerken van foto's.

De prijs bedraagt 45,00 euro en kan aangekocht worden aan de balie van het Gemeentehuis van Steenokkerzeel - Orchideeënlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel of door storting op het rekeningnummer van de IBAN: BE02 0910 0018 5440 met vermelding: “Boek Wereldoorlog I”.



# Oostzeekust met Hobbyclub Teniers

21 tot 28 juni 2019



*Deze schitterende reis combineert de mondaine Oostzeekust, de charme en schoonheid van Stralsund en het lieflijke karakter van het eiland Rügen. We verblijven in deze voormalige Hanzestad. De historische binnenstad staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco met maar liefst 811 gebouwen. Via de 1 km lange Rügendamm is de stad verbonden met Rügen. Met z'n steile rotsen, gele zandstranden, groene bossen en heuvelachtige binnenland is dit het grootste Duitse eiland maar zeker ook het mooiste en meest afwisselende. Kortom een reis die zeer zeker de moeite waard is.*



In een notendop de steden die we bezoeken: **Schwerin, Rostock, Stralsund, Rügen, Prora, Peenemünde, Greifswald, Sassnitz, Granitz, Binz, Putbus en Sellin.**

## Inbegrepen in de prijs:

- Transport in comfortabele autocar (met airconditioning) en ervaren chauffeurs.
- Reisbegeleiding van Perk tot Perk door Brigitte Voeten.
- Audiosysteem inclusief.
- Een flesje water per persoon per dag (8 flesjes).
- Alle uitstappen zoals vermeld in het programma.
- Alle toegangsgelden voor de bezoeken en activiteiten.
- Annulatie- en bijstandsverzekering.
- Alle overnachtingen.
- Maaltijden vanaf avondmaal 1<sup>ste</sup> dag Rostock tot ontbijt laatste dag in Stralsund.
- Drinkgelden chauffeurs en gids.
- Reisgids per betalende deelnemer.

## Niet inbegrepen in de prijs:

- Ontbijt en middagmaal 1<sup>ste</sup> dag.
- Middagmaal en avondeten laatste dag.
- Dranken bij de maaltijden.
- Persoonlijk uitgaven.
- Toegangsgelden voor eventuele bezoeken niet vermeld in het programma.

Willen jullie een programma in detail en meer uitleg?

Stuur dan een e-mail naar [jp.deconinck@telenet.be](mailto:jp.deconinck@telenet.be)

of bel naar 0479 528 645.



## Dank voor de culturele ondersteuning



### **GDW SECURITY nv**

Haachtsesteenweg 56  
1831 Diegem  
+32 2 720 99 90  
[info@gdwsecurity.be](mailto:info@gdwsecurity.be)  
[www.gdwsecurity.be](http://www.gdwsecurity.be)



### **IMMO VERVLOET**

Tervuursesteenweg 148 - 1820 Perk  
Hendrik I lei 22 - 1800 Vilvoorde  
+32 2 751 94 60  
[vilvoorde@immovervloet.be](mailto:vilvoorde@immovervloet.be)

**Zakenkantoor  
Raes-Vermeiren  
bvba**

### **KANTOOR RAES-VERMEIREN bvba**

Torrekenstraat 14  
1820 Steenokkerzeel  
+32 2 757 63 57  
[steenokkerzeel@crelan.be](mailto:steenokkerzeel@crelan.be)



### **BMW TANGHE nv**

Haachtsesteenweg 228  
1820 Melsbroek  
+32 2 751 84 97  
[www.tanghe.bmw.be](http://www.tanghe.bmw.be)



### **EETCAFÉ "DE 4 VATEN"**

Tervuursesteenweg 132  
1820 Perk  
+32 2 311 89 98  
[johan@vanno.be](mailto:johan@vanno.be)